

1. Heer, mijn God, U bent mijn toe-vlucht. Maak mij van ver vol-ging vrij.
 2. En als ik hem kwaad ge-daan heb die in vre-de met mij gaat,
 3. Sta nu op, Heer, koel uw woe-de op hem die in woe-de tiert.
 4. Maak een ein-de aan de mis-daad. Steun wie recht doet naar Uw wil.
 5. Wie het kwaad in zich laat kie-men, zal van on-heil zwan-ger zijn.

Red mij uit de wre-de heers-zucht; als een leeuw ver-scheurt hij mij.
 ik, die klaar stond om te red-den wie mij zon-der re-den haat,
 Neem mij in uw trou-we hoe-de, dat uw recht nu ze-ge-viert.
 U ziet ons in hart en nie-ren en be-schermt ons als een schild.
 Wat hij baart is niets dan strie-men. Leu-gen zal de uit-komst zijn.

Heer, mijn God, in-dien U on-recht, aan mij vui-le han-den ziet,
 laat dan ie-der mij ver-vol-gen, mij ver-trap-pen op de aard',
 Heer, daag he-den al de vol-ken voor uw ho-ge rech-ter-stoel.
 God is een recht-vaar-dig rech-ter, Woe-de koe-lend el-ke dag.
 Wie een kuil graaft voor de an-der valt de diep-te ze-ker in.

geef mijn vij-and dan het voor-recht mij te slaan met groot ver-driet.
 want, Heer, dan bent U ver-bol-gen. Niets is dan mijn le-ven waard.
 Doe mij recht, Heer, naar mijn on-schuld, spreek mij vrij naar mijn ge-voel.
 Klaar om met zijn zwaard te vech-ten, Pij-len schiet Hij op hen af.
 Daar-om loof ik God, mijn rech-ter, Hij's de hoog-ste die 'k be-zing.