

T: A.de Vries / M: Claude Goudimel



1. Ge-span-nen zocht ik naar de He-re; ik riep om hulp, Hij hoor-de mij.  
 2. Hij red-de mij uit slijk en mod-der en trok mij uit een die-pe kuil,  
 3. Hij leer-de mij zijn lof be-zin-gen, een nieuw lied gaf Hij in mijn mond,  
 4. Ge-luk-kig wie op God ver-trou-wen, niet heu-len met de trot-se waan,  
 5. On-tel-baar zijn uw won-der-te-kens, de plan-nen die U met ons hebt.  
 6. Maar of-fers ge-ven U geen vreug-de; door-dron-gen hebt U mij daar-van.  
 7. Daar-om zeg ik: "Hier ben ik He-re, uw woord zegt wat U zelf mij vraagt,  
 8. Wan-neer uw volk is saam-ge-ko-men, ver-kon-dig ik uw goed-heid Heer.



Hij boog zich o-ver naar mijn te-ven en maak-te mij van ban-den vrij.  
 gaf mij zijn rots on-der mijn voe-ten en vast-heid als een tem-pel-zuil.  
 dat ie-der-een mijn dank zou ho-ren en ook in God ver-trou-wen vond.  
 niet zijn be-trok-ken bij de leu-gen van hen die te-gen God op-staan.  
 Niets is met U te ver-ge-lij-ken, die won-d'ren in uw al-macht scheidt.  
 Of-fers om zon-den weg te ne-men, is niet wat ik U ge-ven kan.  
 be-reid uw wet nu te vol-bren-gen, die in mijn hart ge-schre-ven staat".  
 U weet, ik kan daar-van niet zwij-gen, dit moet ik zeg-gen tel-kens weer.