

1. Red mij, o God, het wa - ter stijgt te hoog.
 2. Ik ben ver - moeid van 't schreeu - wen om mijn leed,
 3. Tal - rij - ker dan de ha - ren op mijn hoofd
 4. U weet, hoe dwaas ik ben ge - weest, o God.
 5. Ik word be - le - digd, in uw dienst ont - eerd,
 6. Wan - neer ik treurd' en vast - te in ver - driet,
 7. Maar tot U blijf ik bid - den, He - re God,
 8. Ont - ruk mij aan mijn vij - and; zie mijn nood!

2
 Reeds is het tot mijn lip - pen op - ge - ko - men.
 mijn keel doet pijn, mijn bei - de o - gen - bran - den.
 zijn al - len die mij zon - der re - den ha - ten.
 Voor U zijn niet ver - bor - gen al mijn zon - den.
 een vreem - de - ling voor broe - ders en ver - wan - ten;
 werd ik be - spot en in de poort be - spro - ken.
 steeds op uw tijd, de tijd van uw ge - na - de.
 Haal m' uit het slijk, laat mij er niet in zin - ken!

3
 Ik zak in slijk, ver - zink in wil - de stro - men.
 Ge - span - nen zie ik uit naar God, wiens han - den
 Vals is mijn vij - and, mach - tig bo - ven ma - te.
 Maar stel hen niet te - leur, die U reeds von - den
 om in de rouw werd mij het hart ge - kan - ten:
 Heer, geef mij ant - woord, wil mij toch be - wa - ren.
 Trek m' uit de stroom, laat mij niet hier ver - drin - ken,

4
 'k Word mee - ge - sleurd, ik kom niet meer om - hoog.
 mijn red - ding zijn, waar - in 'k me vei - lig weet.
 Hij eist van mij, wat ik nooit heb ge - vanfd.
 en laat hen niet be - schaamd zijn om mijn lot.
 de lief - de voor uw huis heeft mij ver - teerd.
 daar dronk - aards mij be - zon - gen in hun lied.
 Red in uw trouw mijn le - ven en mijn lot.
 straks vind ik in de diep - te nog mijn dood!