

1. Zing God een nieuw lied. Zingt hal - le - lu - ja! Wie zijn gunst ge-
 2. God houdt van zijn volk. Hij kroont het met heil. Hij schenkt vol de
 3. Gods lof in de mond, het zwaard in de hand, be - vrijdt Is - r'els
 4. Gods ocr - deel staat vast, een von - nis op schrift: Te dra - gen de

- niet is blij door ge - na. De Heer is uw schep - per. Juich,
kelk tot luis - ter - rijk peil. Oot moe - di - gen lo - ven, be -
grond, door zoekt ie - der land. Ver drijft de ti ran - nen, wie -
last van van zon - de en drift. En zijn gunst - ge no - ten ver -

Si - on, breng eer, be - speel in - stru - men - ten en dans voor de Heer!
- zin - gen met kracht, de vreug - de van bo - ven, zelfs diep in de nacht.
Gods macht ver - acht. En bindt dan te za - men de duis - te - re macht.
- de - len de eer. De klei - nen en gro - ten, zij lo - ven de Heer