

1. Heer, hoe zal ik U ont-moe-ten? Wordt U een kind?
 2. Heer, hoe zal ik U ont-van-gen? Hoe word ik kind?
 3. Heer, ik vind mij aan uw voe-ten; U zoekt en vindt.

Spreekt U o-ver schuld en boe-te? Word ik een kind?
 Spreek ik vrij-uit, on-be-van-gen als ik een kind?
 Mag ik U met vreug-de groe-ten, van kind tot Kind?

Zie de aard', van on-heil zwan-ger, en de men-sen zijn steeds ban-ger.
 Blijft de mens uit 't veld ge-sla-gen of zal eens de vre-de da-gen?
 Mag ik straks uw huis be-zoe-ken, uw ver-los-sing, in de doe-ken?

Heer, duurt dit nog eeu-wen lan-ger? Wie zoekt, die vindt!
 Zul-len vel-den vre-de dra-gen? Wie zoekt, die vindt!
 Eind en zin van al mijn zoe-ken: ik ben uw kind.