

1. Ik buig mij voor uw krib - be neer, o Je - zus, Gij, mijn
 2. Ik lag in don - ker heid en nacht U werd mijn zon en
 3. O Kind - je klein, o Ko - ning groot, één ding wil ik U

5

le - ven; ik na - der U en breng U weer wat u mij hebt ge -
 le - ven. U hebt mij eeuw' - ge vreugd' ge - bracht, U hebt mij licht ge -
 vra - gen: dat ik U im - mer, tot de dood, diep in mijn hart mag

9

- ge - ven. Heer, neem mijn le - ven, zin en hart, neem 't al - les aan, hoe
 - ge - ven. O, Je - zus, die mijn zon - ne - schijn, mijn le - ven en mijn
 dra - gen. Laat mij, o Heer, uw krib - be zijn, ver - licht mijn hart en

13

ook ver - ward: wil mijn ver - los - ser we - zen!
kracht wilt zijn, leer mij in U ge - lo - ven!
maak mij rein; geef mij uw eeuw' - ge vreugd - de!