

1. Al ver - la - ten mij mijn ou - ders, God, mijn God, ver - laat mij niet.  
 2. Kan een vrouw haar kind ver - ge - ten, (on - ge - loof - lij - ke be - staan?  
 3. Hoe-veel kos - ten nu vijf mus - sen? Zijn ze niet twee stui - vers waard?

9 Hij draagt mij op ster - ke schou - ders en ver - staat mijn stil ver - driet.  
 Nooit zal God mijn naam ver - ge - ten! Hij laat niet ver - lo - ren gaan!  
 God ver - geet niet één in tus - sen. Eens schiep Hij hen naar hun aard.

17 Voor mij is Hij als een va - der. Gro - te aan - dacht schenkt Hij  
 Zelfs al zwij - gen va - der, moe - der, toch neemt mij de He - re  
 Zie, hoe kost - baar zijn wij men - sen: God ont - houdt mij niet zijn

24 mij. Vol van lief de zijn Zijn da - den; meer dan wor - den  
 aan. Al ont - breekt een zus - ter, broe - der, Hij zal mij ter -  
 huis. Wat heb ik nog meer te wen - sen. In Zijn ar - men

31 zegt dit mij.  
 - zij - de staan.  
 voel 'k mij thuis.