

1 Hij leidt ons dwars door de woestijn. Het dienst-huis moet ons
 2 Hij leidt zijn schapen door het land. Op handen draagt Hij
 3 Hij leidt door zijn gerechtigheid. Al breekt het onrecht
 4 Een mens die leidt is dom-weg blind, in dien hij niet Gods

5
 la - ten gaan. Want God voert ons naar zijn domein. In wolk en vuur gaat
 ie - der lam. Wie zoekt er - vaart de zach - te hand van Hem die om te
 mach - tig door, Gods waar - heid blijft in eeu - wig - heid en nim - mer gaat zijn
 we - gen kent. De Heer die Geest is maakt ons kind en leidt ons vei - lig

9
 Hij voor - aan. Hij leidt ons hier, Hij leidt ons nu. Gods ei - gen hand wijst mij de weg. Al
 wei - den kwam. Hij leidt ons hier, Hij leidt ons nu. Gods ei - gen hand wijst mij de weg. Al
 recht te - loor. Hij leidt ons hier, Hij leidt ons nu. Gods ei - gen hand wijst mij de weg. Al
 naar zijn tent. Hij leidt ons hier, Hij leidt ons nu. Gods ei - gen hand wijst mij de weg. Al

14
 ken ik Gods be - doe - ling niet, ik weet: Zijn heil ligt in 't ver - schiet!
 ken ik Gods be - doe - ling niet, ik weet: Zijn heil ligt in 't ver - schiet!
 ken ik Gods be - doe - ling niet, ik weet: Zijn heil ligt in 't ver - schiet!
 ken ik Gods be - doe - ling niet, ik weet: Zijn heil ligt in 't ver - schiet!