

1. Je - ru - za - lem, o eeuw' - ge gou - den stad.
 2. Je - ru - za - lem, geef dat wij door uw poort,
 3. Je - ru - za - lem, de stad waar lief - de woont,
 4. Je - ru - za - lem, 'k aan schouw met ei - gen oog,

5

Stad van het licht waar ie - der - een op wacht.
 ko - men tot u en le - ven naar Gods woord.
 de plaats waar God in licht en glo - rie troont.
 eens uw con - tou - ren aan de he - mel hoog.

9

De gou - den zon, de heu - vels in het rond,
 De stad waar droef - heid niet meer zal be - staan.
 Geen rouw, geen nood, geen on - rust en geen haat.
 Als ik ver - lost en ho - rend naar Gods stem.

13

hei - li - ge plaats en stad van Gods ver - bond.
 Je - ru - za - lem, laat mij naar bin - nen gaan.
 Breng ons o Heer, daar waar Je - ruuz' - lem staat.
 zal in - gaan tot het nieuw Je - ru - za - lem.