



1. Heel de weg leidt mij mijn Hei-land, wat ver langt mijn ziel dan meer? Zou ik
2. Heel de weg leidt mij mijn Hei-land, troost geeft Hij tot in de dood. Als ik
3. Heel de weg leidt mij mijn Hei-land, door al 't aard-se storm-ge bruis, en vol-



im-mer aan Hem twij-f'len, die mij voort-leidt keer op keer? Zoe-te troost en zaal'-ge
zwak ben in be proe-ving, sterkt Hij mij met 't he-mels brood. Als mijn tre-den soms gaan
- ko-men vreug-de wacht mij in het za-lig va-der huis. Als 'k mijn kroon, die Hij zal



vre-de heb ik steeds op zijn be-vel. Wat mij hier mag o-ver ko-men, Hij maakt
wan-k'len en mijn ziel van dorst ver-smacht, geeft Hij mij het le-vend wa-ter en ver-
ge-ven, aan zijn voe-ten ne-der-leg, zal mijn lied voor eeu-wig we-zen: "Je-zus"



al-le din-gen wel. Wat mij hier mag o-ver ko-men, Hij maakt al-le din-gen
- nieuwt mijn le-vens kracht. geeft Hij mij het le-vend wa-ter en ver- nieuwt mijn le-vens-
leid-de heel de weg." zal mijn lied voor eeu-wig we-zen: "Je-zus leid-de heel de"



wel.
- kracht.
weg."