

1. O, zee van Gods lief-de, zo peil-loos en wijd, ver-los-sing zo grens'-loos voor
 2. Mijn zon-den zijn ve-len, en groot is mijn schuld; 't is bit-ter be-rouw, dat mijn
 3. O, zee van ge-na, met ver-lan-gend ge-moed vlood 'k dik-wijls vol hoop tot uw
 4. En nu, hal-le-lu-ja de rest van mijn tijd is gans aan de zaak van mijn

mij hier be-reid; o, vloed van ge-na-de, zo rijk en zo vrij, u
 har-te ver-vult. o, Mijn we-nen, het baat niet, maar 'k werp m' in die stroom op-
 rein-gen-de vloed. Nog eens kom ik thans tot die he-mel-se stroom, en
 ke-ning ge-wijd, aan Hem, uit wiens hart ooit ont sprong de-ze zee van

stroomt toch voor al-len, u stroomt toch voor al-len, u
 dat ook mijn le-ven, op dat ook mijn le-ven, op-
 ga niet weer heen-, en ga niet weer heen-, en
 grens-lo-ze lief-de, van grens-lo-ze lief-de, van

stroomt toch voor al-len stroom ook o-ver mij.
 - dat ook mijn le-ven ge-rei-nigd daar-uit koom'.
 ga niet weer heen, tot zijn kracht op mij koom'.
 grens-lo-ze lief-de, ge-na-de en vreê.