

547

T: A. Nijland / M: W. H. Doane

1. Ga met mij mee, o Heer, ga met mij mee.
 2. Ga met mij mee, o Heer, ga met mij mee.
 3. Ga met mij mee, o Heer, ga met mij mee.

5

Zon - der u durf ik niet, sta ik al - leen.
 Stel mij ge - rust, o Heer, geef mij uw kracht.
 Draag mij op han - den, Heer, schenk mij uw arm.

9

In uw aan - we - zig - heid durf ik te le - ven, Heer.
 Door uw aan - we - zig - heid kan ik weer le - ven, Heer.
 Uw te - gen - woor - dig - heid is voor mij le - ven, Heer.

13

Ga met mij mee, ga met mij mee!
 Ga met mij mee, ga met mij mee!
 Ga met mij mee, ga met mij mee!