

1. Zie nu ge-lo-vig naar om-hoog,
2. Dat God zijn ze-gen aan u geeft,
En richt op God uw hart en oog,
en u naar zijn ge-zind-hed leeft,

3

kniel vol ver-wach-ting voor Hem neer,
dat is ons al-ler lief-ste wens,

4

Want Hij schenkt bo-ven bid-den meer,
want aan zijn ze-gen is geen grens!